

Årsmöte

Föreningen Elofsbyns Lägervård

7 februari 10.00

Alla är hjärtligt välkomna.

Vi bjuder på kaffe

Stickcafe

i Lönnskogs Folkets Hus

Lördag 31 januari kl. 15:00 - 18:00

Lördag 28 februari kl. 15:00 - 18:00

Lördag 28 mars kl. 15:00 - 18:00

Kaffeservering

Lönnskogs FH förening
Lönnskogs Vävkollektiv
Vuxenskolan

Lönnskogsbygdens Byalag

Byalagets nästa möte kommer att hållas
14 mars kl. 17:00 i Folkets Hus.

På dagordningen:
information från föreningar och
arbetsgrupper
tid för arbetsgrupper att träffas mm.

Vi bjuder på förtäring.

Välkomna!
Ledningsgruppen

Fira Valborgsmässoafton i Skomarka

Kom till Familjen Dahl i Stenbyn,
Lindgårdet. Där tänder vi brasan 20.00

Tag med picknickkorg och något att sitta på.
Grillmöjligheter finns



Välkomna

Maria på Halla

- ett exotiskt inslag i Lönnskogbygden

*Hur kan det komma sig att en person som är född
och uppvuxen på Nya Guinea hamnar i det ganska
avlägsna och skogklädda Stenbyn? Det är en fråga som
jag har funderat på ända sedan jag träffade Maria Lindberg
-Larsson första gången.*



Jag frågade Maria och fick en spännande berättelse av henne.

Maria föddes i byn Ninemgul på östra delen av Nya Guinea. Hennes mamma var från nya Guinea och pappan var australier. Han jobbade åt regeringen i den närliggande byn Kundiawa. Marias morbror var polis och på så sätt träffades hennes mamma och pappa. Pappan kallades ut i andra världskriget av Australiska myndigheter och hennes föräldrar sågs aldrig mer. Mamman träffade en annan man och fick barn med honom. När Maria var mycket liten skadade sig en bror och mamman fick bo med sin son på sjukhuset. En moster till Maria som jobbade åt katolska nunnor hämtade henne. Så kom det sig att Maria fick växa upp hos nunnorna i Mingensi. Avståndet till hembyn var långt och Maria återsåg inte sin mamma som barn och glömde bort henne.

Nunnorna kom från Europa och det var en sträng nunneorden. – *Nunnorna gav mig mat och husrum men jag umgicks med de andra från Nya Guinea på dagarna*, berättar Maria. Med nunnorna kom mycket nytt. De bodde i riktiga hus, hade elverk och en egen flygplats. De byggde också vägar som prästerna kunde körde på med sina bilar.

I Marias hemby var man självförsörjande. Det odlades sötpotatis. Mjölk kom från getter. Man hade höns och det fanns vildsvin och vilda bär och frukter. Ingen behövde svälta. Nunnorna förde in hästar och kor. Man gjorde ost och började odla kaffe på Nya Guinea.

Maria fick gå i småskola hos nunnorna och lärde sig bl a engelska. Först 1958 började skolsystemet komma igång . 1960 åkte Maria till en internatskola utanför Sydney och kom då till en mindre sträng orden med australiska nunnor.

Sedan hamnade Maria i Brisbane där hon gick sjuksköterskeskolan i ett år. Hon träffade en indisk man och fick en pojke och en flicka med honom. Hon blev ensam med sina barn men träffade ganska snart en svensk man – Kaj- som jobbade med båtar. Hon gifte sig med honom och han adopterade hennes barn. Bara efter några år omkom han i en olycka och Maria blev ensam igen.

Nu kom förklaringen till hur Maria hamnade i Stenbyn. Maria hade kontakt med Kajs mamma Ingrid som var kusin med Rut Jansson i Berga. Maria bröt upp från sitt hem i Australien och flyttade till sina svärföräldrar i Sverige. Hon lärde sig svenska och fick jobb på olika restauranger bl. a på Kockums. Hon besökte Lönnskogbygden flera gånger – *Hit kände jag att jag ville flytta - säger hon . - För en flicka som var uppvuxen i djungeln var Stenbyn en mycket bättre plats att leva på än storstaden Malmö*. Hon och hennes nuvarande man Lars flyttade så snart som de hittade ett ledigt hus i trakten.

När Marias berättelse var slut hade jag en del frågor:

Du har sagt till mig att du är född den 5 november 1947. Hur kan du vara född 1947? Din pappa försvann under andra världskriget som slutade 1945!

- Jag vet faktiskt inte när jag är född. Nunnorna bestämde min ålder när jag fick mitt första pass när jag flyttade till Australien.

Har du haft någon kontakt med din familj? – *Ja jag höll kontakt med min mamma när jag blev äldre. Mina barn och jag har varit i min hemby och hälsat på flera gånger. Min pappa och bröder träffade jag en gång på missionsstationen i Mingendi.*

Du träffade några intressanta personer under din tid på missionsstationen.

Eftersom jag kunde engelska så fick jag tolka åt Sten Bergman under två av hans resor till Nya Guinea. Jag träffade också förebilden till Maria i "Sound of Music". De hälsade på en dotter som var nunna på missionsstationen.

Jag säger tack till Maria med en förhoppning att hon och Lars skall fortsätta att trivas på Halla.

Harriet på Västugelon

Sten Bergman var en berömd svensk upptäcksresande. Han och hans fru Dagny började med att besöka Kamtjatka under 1920-talet och gjorde även flera resor till Korea. De sista resorna gjorde de till Nya Guinea. Sten Bergman blev känd för svenska folket genom sina många radioföredrag från spännande länder. Han förde med sig hittills okända djur till Sverige bl a de mycket exotiska paradisfåglarna från Nya Guinea. Samlingarna finns på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Informationsbroschyr

Enligt beslut vid byalagets höstmöte skall vi sammanställa en broschyr över bygdens aktiviteter. Meddela mig därför alla kommande aktiviteter ni känner till senast 31 mars.

Jarl Westman

Annonsering i Lönnlövet

Finns önskemål om annonsering med lokal anknytning i Lönnlövet meddela detta till Jarl Westman, tel. 0550-82 904 eller till e-mail jarl.westman@telia.com.

Utforma gärna annonsen själv. Manusstopp för utgivning av nästa Lönnlövet är 3 maj.

Nästa nummer av Lönnlövet beräknas utkomma 15 maj.

Tänkt sälja???

Villa, fritidshus, gård, torp....

Eller ang. fastighetsvärdering...

Ring!!!

Kontoret i Säffle, 0533-132 00

Mobil: 0708 - 444 835

eller hem till Berga 0533-501 08

Hans Forslund

SVENSK  FASTIGHETSFÖRMEDLING

hans.forslund@svenskfast.se

ASKBACKENS



SÅG



i FJÄLL

Legosågning utföres.

Även viss försäljning

av färdigsågat och hyvlat virke.

Tillverkning av stockbord på beställning

0533-520 92